

HZ. İSÂ VE İKONA

İzzeddin

Rûh'ül Kuddüs'ün tecessümü olan İsâ Aleyhisselâm tabîatı ve kudretleri bakımından, ikona ile (cismani tezahürler mânâsına) en alâkasız *isimdir*. Zîrâ bu bahiste İsâ isminden maksad rûh-u ilâhidir. Bu rûh, Allah'a murâbit olduğundan kılınan her karardan ve her nevi teşbîhattan münezzehtir. Binâenaleyh Rûhullah olan İsâ'nın ikona tesmiye olunan bu cismânî kibleler ile alâkası olduğuna dâir bir i'tikâd din-i hakîki zaviyesince asla câiz olamaz. Buna mukâbil âli olan Allah, müminin i'tikâdına o sûretler üzerinden icabet etmeye de mâliktir. Zîrâ İsâ yâ'ni *Rûhullah* her nevi tecelliden münezzehtir olduğundan, tabîatı gereği her bir cisimden de tezâhür etmeye muktedirdir.

Lâkin İsâ isminden murâd, *Rûh-ül Allah* olduğundan, Onunla bir cisim üzerinden rubûbiyet kurmak mümine men edilmiştir. Zîrâ İsâ'nın kendisi Rûh'ül Kuddüs ile bilâ istisna münâsebette bulunmuş, ümmetine de bu nevi münasebeti tebliğ buyurmuştur.

Binâenaleyh İsevilerin İsâ'ya olan biâtları, cismânî âlem üzerinden kurulan bağ ile sınırlı kalırsa, rûhun letâfetine duhûl edememiş olurlar, bununla beraber i'tikâdları putperestlik tesmiye olunur. Rûh'ül Kuddüs'ün füyûzâtına münasebet edebilirler ise, o vakit *İsevi*, yâni mânâ feyzini *Rûhullah*'tan almış olurlar.

Bu feyzin lûtfu, takdîr-i ilâhidir. Yâ'ni *bi'ismillah* kible edilir ise Allah kulun ihlâsı mesâbesinde ona lûtûfta bulunur. Yoksa Allah ismi kulca mâlumdur denilemez. Zîrâ bi'ismi *Allah*, Allah-u Teâlâ'ya mâlumdur.

Bu mânâyâ mâruf Yahûdîler, Hz. Muhammed'e rûhtan suâl ettiler, O'da rûhun Allah'ın emrinde olduğunu tebliğ etti,¹ zîrâ hem Kitâb-ı Mukaddes ve hem de Kur'ân-ı Kerîm hükümünce rûh bilâ istisna Allah'ın emrindedir. Bu mânâ ihtivasınca ona *hayat* denilse bu hüküm câizdir, buna mukâbil ona *ilim, basar, semî, tekvîn, kudret, kelâm, irâde...* denilse de câizdir. Zîrâ Allah'ın bu ism-i subûtileri Kitâb-ı Mukaddes'te *Rûh*'a isnâd olunmuştur.²

Temmuz 2009, Moskova

¹ Kur'ân-ı Kerîm *İsrâ Sûresi* 85

² *Hayat* ile ilgili olarak *Yuhanna İncil'i*'nde (14:6) geçen bahis; "...yol ve hayat ve hakikat benim..." *İlim* ile ilgili olarak *Yuhanna İncil'i*'nde (14:6 ve 17:3) geçen bahis; "...yol ve hayat ve hakikat benim...", "...ebedî hayat şudur ki, seni, yalnız gerçek Allah'ı, ve gönderdiğin İsâ Mesih'i bilsinler..." *Basar* ile ilgili olarak *Matta İncil'i*'nde (13:11 ve 15) geçen bahis; "...onlar gördükleri halde görmezle ..." Belki ikinci olarak İsâ Aleyhisselâm'ın *Nazaretli* olması derc edilebilir, zîrâ *Nazaret* kelimesinin mânâsı basîr olmayı ihtivâ etmektedir. *Semî* ile ilgili olarak *Yuhanna İncil'i*'nde (14:13) geçen bahis; "...benim ismimle her ne dilerse onu yapacağım..." *Tekvîn* ile ilgili olarak *Süleyman'ın Meselleri*'nde (8:24) ve *Yuhanna'nın Vahyi*'nde (22:13) geçen bahis; "...RAB, yolunun başlangıcında, kadîm işlerinden evvel beni teşkil etti...", "...Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son benim..." *Kudret* ile ilgili olarak *Matta İncil'i*'nde (28:18) geçen bahis; "...gökte ve yeryüzünde bütün hakimiyet bana verildi..." *Kelâm* ile ilgili olarak *Süleyman'ın Mezmurları*'nda (119:160) ve *Yuhanna İncil'i*'nde (14:6) geçen bahis; "...sözünün topu hakikattir...", "...hakikat benim..." *İrâde* ile ilgili olarak *Yuhanna İncil'i*'nde (4:34) geçen bahis; "...benim yemeğim beni gönderenin iradesini yapmak ve onun işini başarmaktır..."